

Geef kinderen weer plezier in het lezen



de Volkskrant - 12 Nov. 2020
Pagina 26

Het gaat niet goed met het lezen en de leesvaardigheid. Het gaat al vroeg in de basisschool mis, als in kleutergroepen heerlijke voorleesmomenten worden weggelaten en er een lesje over de letter van de week voor in de plaats komt. In groep 3 wordt het er meestal niet beter op. Als kinderen zelf gaan lezen, verdwijnt de inhoud van verhalen en teksten naar de achtergrond en wordt lezen een schools kunstje dat je moet beheersen.

Boeken lezen waar je warm van wordt, daar word je een echte lezer van. Genieten van verhalen, een boek induiken omdat je nieuwsgierig bent. Gesprekken voeren met elkaar over je favoriete boek, kortom positieve leeservaringen opdoen, daar draait het om. En we weten wat kinderen daarbij helpt:

1. Zorg voor een rijk actueel boekenaanbod.
2. Bied boeken aan, geef gerichte boekentips.
3. Laat leerlingen snuffelen, grasduinen in boeken.
4. Help de leesverwachting scherp te krijgen, zodat leerlingen zelf hun boeken kunnen uitkiezen.
5. Lees voor, en geef ruime leestijd.
6. Praat over boeken.
7. Verbind lezen met interessante thema's in de klas.

Bea Pompert is onderwijsontwikkelaar in het basisonderwijs

Copyright © 2020 Persgroep NL. Alle rechten voorbehouden